

Van Waterstad naar Maritiem District



Omstreeks 1600



Waterstadgenootschap Rotterdam

Het **Waterstadgenootschap** bestaat uit een viertal nieuwsgierige bewoners van het Maritiem District. Handel, scheepvaart, religie, filosofie, kunst en cultuur hebben vier eeuwen hun stempel gedrukt op Waterstad. Het genootschap wil graag de geschiedenis van dit bijzondere stadsdeel zichtbaar maken. Het genootschap verzamelt foto's en verhalen, geeft rondleidingen, maar heeft ook als doel erfgoed terug te brengen naar hun oorspronkelijke locatie.

Onder het motto '**Het geheim van Waterstad**' worden folders samengesteld over uiteenlopende onderwerpen, onder andere:

Wijnkopersgildehuis - Het Luchtspoor - De Punt - Willem de Kooning en Koning Willem II - De Lantaarn - Spaansekade, een indrukwekkend bezoek - Oude Haven/Koningsbrug

Elbrig de Groot – Margreet Doe – Myranda Mulder – Fieke Bregman
info@waterstadgenootschap.nl